



Ἐπὶ Μητρόπολις
Κισάμου & Σελίνου



Ὁρθόδοξος Ἀκαδημία
Κρήτης



ΠΡΟΣΧΛΗΣΙΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

- ✓ Καλωσόρισμα-Χαιρετισμός από τον Δρα Κωνσταντίνο Κεσανίδη, Γεν. Διευθυντή της Ὁρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης
- ✓ «Περί ἀγιότητος καὶ ἀρετῆς», 1 5λεπτη ἀνάπτυξη τοῦ θέματος ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. κ. Ἀντώνιο Φραγκάκη, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ.Μ. Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας
- ✓ «Ἐργογραφία», 1 5λεπτη παρουσίαση τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ Γέροντος Μωϋσέως ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. κ. Ἰουστῖνο Μπαρδάκα, Πρωτοσύγκελλο Ἱ.Μ. Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας
- ✓ Σύντομη ἀναφορά στό τρίτομο ἔργο τοῦ συγγραφέα ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. κ. Εἰρηναῖο Βερυκάκη, Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου
- ✓ Λόγος Ἀγιορειτικός ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο συγγραφέα
- ✓ Χαιρετισμὸς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου
 - * Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. κ. Εἰρηναῖος Μπατσάκης, Διευθυντῆς τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου

*Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου σέ συνεργασία μέ τήν Ὁρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης διοργανῶν τήν **Δευτέρα 5 Μαρτίου καί ὥρα 18.30**, στό ἀμφιθέατρο τῆς Ὁρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, τήν παρουσίαση τοῦ νέου τρίτομου ἔργου τοῦ Παροσιολογιώτατου Γέροντος Μωϋσέως Ἀγιορείτου, ὑπό τόν τίτλο:*

**«ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ
ΕΝΑΡΕΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 1901-2000»**

καί σύμφωνα μέ τό Πρόγραμμα.



«... Σήμερα υπάρχουν χριστιανοί φιλάγιοι, πού μελετοῦν τὰ συναξάρια τῶν Ἁγίων, τρέχουν στά πανηγύρια τους, ἀνάβουν τὰ καντήλια τους, προσκυνοῦν τίς εἰκόνες τους, φτιάχνουν πρὸς τιμὴν τους ναοὺς, προσκυνητάρια, εἰκόνες, καντήλια, ἄρτους, πρόσφορα, κόλλυβα καὶ λοιπά. Ὑπάρχουν καὶ μὴ φιλάγιοι, δὲν μιλάμε γιὰ τοὺς ἄθεους, τοὺς ἀσεβεῖς, τοὺς ἄθρησκους, ἀλλὰ τοὺς ἐπηρεασμένους ἀπὸ τὸν ὀρθολογισμό, ἀπὸ μία διανοητικὴ μοντέρνα θεολογία, πού θεωρεῖ ὅλα αὐτὰ ἀρρωστημένα καὶ ἀθεολόγητη λαϊκὴ εὐσέβεια. Δυστυχῶς μεγάλο μέρος τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ πλήρως τὴ μεγάλη ἀξία καὶ σημασία τῶν ἁγίων στὴ ζωὴ μας ...».

Γέρων Μωϋσῆς Ἁγιορείτης